



## Diaconie actief

- Wij zijn dankbaar voor alle donaties en giften voor de diaconie. Afgelopen tijd zijn er bedragen overgemaakt van 5 tot 2500 euro. Wanneer er een specifiek doel bij wordt genoemd, wordt het doorgestort of gelabeld.
- Jaarrekening 2019 van de diaconie is klaar en besproken in de kerkenraad van mei.
- i.p.v. een collecte in de viering is er 300 euro overgemaakt naar Kerk In actie: Noodhulp; Vluchtelingen in Nigeria
- i.p.v. een collecte in de Pinksterviering voor de zending, heeft de diaconie 300 euro overgemaakt.
- De diaconie heeft namens onze gemeente een gift van 500 euro overgemaakt naar Kerk-in Actie: Help een stille coronaramp voorkomen! 21 juni zullen we de diaconale collecte in de online viering ook bestemmen.
- Vakantietassen actie gaan we i.s.m. St Present uitvoeren.



- Collecte doelen aangepast aan online vieringen
- Fiets gevonden voor OCP bezoeker
- Foto's ontvangen van de waterputten die door een diaconale gift konden worden gegraven.

Hartelijke groet van uw diaconie Ontmoetingskerk

## Laat je linkerhand niet weten...

**D**e diaconie doet van alles. Klein maar noodzakelijk praktisch werk, zoals een bed ophalen dat in de weg staat en dat in deze tijd niet door de kringloop opgehaald kan worden, tot veel grotere dingen, zoals forse giften geven aan organisaties die helpen bij noodtoestanden.

Nu hebben we over dat laatste een mooi verhaal te vertellen. Een organisatie, geïnitieerd door een stadsgenoot, maakt waterpompen in Cambodja op een plek waar die pompen broodnodig zijn. Actief werft de stadsgenoot sponsors. Zo werd ook een van de diakenen benaderd. We waren enthousiast

en hebben ervoor gezorgd dat er twee waterpompen gemaakt konden worden. Nu is die organisatie gewend om een bordje bij die pompen te hangen. Op dat bordje staat wie deze pomp betaald heeft. En de vraag aan ons was welke naam er bij 'onze' pompen moest komen te staan?

Dat ging ons als diaconie te ver.

Ellen Sonneveld



## Zomerzin

Tijdens de zomervakantie, die loopt van 4 juli tot 16 augustus, willen we u een programma van Zomerzin aanbieden. In deze periode kunnen we elkaar op dinsdagmiddag van circa 14.00 tot 16.00 uur gezellig en zinvol ontmoeten. Er zijn inmiddels een aantal interessante onderwerpen gepland, bijv.: een mooie dia voorstelling en verhaal van de **Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem** en een middag waarin het waardevolle, door onze kerk gesteunde project, **waterpompen in Cambodja**, centraal zal staan. Andere onderwerpen zijn nog in beraad. Tegelijkertijd moet gezegd worden, dat Zomerzin afhankelijk zal zijn van de ontwikkelingen rond het coronavirus! Dus, houdt u alstublieft de Kerk&Stad van juli en de zondagsbrieven in de gaten. Hier wordt u, onder andere, over de activiteiten van Zomerzin nader geïnformeerd.

## Het Citypastoraat

Onverminderd gaan de vrijwilligers van het Citypastoraat door met het dagelijks bellen van mensen die daar behoefte aan hebben. Ook schuiven we zo nu en dan aan op de bankjes bij het stadhuis, midden in het centrum van de stad. Even kletsen, even vragen hoe het gaat, even het leven delen, even echt laten zien dat we bij elkaar horen en het zonder elkaar een stuk moeilijker wordt.

Hoe het met stadsgenoten gaat? Zoals iemand laatst zei: "Het gaat best goed met mij. Ik heb nog nooit zoveel sociale telefonische contacten gehad en daar ben ik heel blij mee". Het is ook opvallend hoe de telefonische gesprekken verlopen. Zo intens en hartelijk en met wederzijdse belangstelling. We sturen elkaar per app mooie plaatjes toe of inspirerende versjes of andere lieve,

zinvolle dingen. En daar worden we allemaal beter van.

Nee, niet alles gaat met iedereen inmiddels goed. Soms zijn mensen weer helemaal in de war of erg verdrietig en vragen ze om gebed en steun. Bidden gaat wel door de telefoon maar dan is het toch wel heel vreemd om niet dicht bijeen te zitten en elkaars aanwezigheid niet te kunnen voelen en zien. Er mist 'iets' wezenlijks. Voor samen bidden zijn, denk ik, alle zintuigen nodig. Je stemt je immers helemaal op elkaar af om zo, intens op elkaar gericht, voor Gods aangezicht te gaan staan en alles wat er speelt voor God te brengen en samen eerbiedig te luisteren naar de Stem van de Allerhoogste.

**Bloemen voor Chantal**  
In de Citypastoraatsgemeenschap

niet alleen

In de vorige Kerk & Stad schreef ik al iets over niet alleen. Een samenwerking tussen verschillende organisaties, waaronder de EO en de PKN.

Op plaatselijk niveau doen we hier in Enschede als PGE mee, met o.a. de stichting Present, verschillende kerken enz. We krijgen weinig aanmeldingen, zowel voor vrijwilligers die iets willen doen voor een ander of van mensen die iets nodig hebben. Dat kunnen hele gewone dingen zijn als boodschappen doen of een praatje maken, of een telefoongesprek zolang nog niet overal bezoek mogelijk is. Misschien is de nood niet zo hoog of zijn er weinig mensen zonder vangnet. Dat zou mooi zijn. Toch laat ik dit nogmaals plaatsen, want misschien is er wel nood. Ook dat kunt u aangeven als u het constateert.

Namens de diaconie,  
Arend Arensman  
Tel 053-2111084  
aarensman52@gmail.com

is ook veel verdriet om Chantal. Chantal was een van onze jongere bezoekers. Zij is jaren geleden korte tijd vrijwilligster geweest maar kon dat om diverse redenen niet volhouden. Chantal was een lieve, beste meid. Zij probeerde zich met wat ze aan talenten en eigenheid had staande te houden in het leven. Dat kon ze, met hulp van onder andere haar broer, soms goed, soms minder goed.

We hoorden via de bezoekers op het bankje in de stad dat Chantal was gestorven. Later kregen we een mail van haar broer, die dat bevestigde. Chantal werd ziek. Zij kreeg corona. Zij kwam op de IC terecht. Vrijwel direct werd haar verteld dat ze niets meer voor haar konden doen. Zij wist dat ze ging sterven. Haar familie heeft gelukkig afscheid van haar kunnen nemen. Zij is in alle rust gestorven en in zeer kleine kring gecremeerd. Bezoekers van het Citypastoraat vragen naar de plek waar Chantal is uitgestrooid om haar alsnog eer te kunnen bewijzen. Ze willen naar die plek bloemen brengen. Ze konden immers niet bij haar uitvaart zijn, terwijl zij toch een van ons is. Wat zullen we Chantals aanwezigheid en haar mooie accent op het OCP missen!

